

Τα ζωάκια ξενυχτάνε

Ρόλοι:

Αρκούδος

Λαγός

Ελέφαντας

Κουκουβάγια

Λιοντάρι

Μαϊμού

ΣΚΗΝΗ 1η: (Ακούγεται η κουκουβάγια να κάνει κουκουβά. Στην Σκηνή ο Ελέφαντας, ο Λαγός και ο Αρκούδος κοιμούνται. Η μαϊμού μπαίνει τρέχοντας και τους γαργαλίζει την πατούσα και φεύγει. Στόχος είναι να ξυπνήσουν και να μην αντιληφθούν. Τα ζώα ξυπνούν ενοχλημένα και ακούν την κουκουβάγια νομίζοντας πως αυτή ευθύνεται για το πρόωρο ξύπνημά τους.)

ΑΡΚΟΥΔΟΣ: Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο. Κάθε βράδυ μας ξυπνάει και δεν μπορώ να κοιμηθώ εύκολα. Μου πέφτει βαρύ το μέλι.

ΛΑΓΟΣ: Συμφωνώ απολύτως! Είναι σοφή και ευγενική αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να μας ξυπνάει έτσι. Προτείνω να την ξυπνήσουμε κι εμείς κατά το μεσημέρι για να καταλάβει πόσο άσχημο είναι αυτό που κάνει.

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ: Νομίζω πως το καλύτερο είναι να το πούμε στο Λιοντάρι. Στο κάτω κάτω ή είναι βασιλιάς ή δεν είναι.

ΑΡΚΟΥΔΟΣ: Συμφωνώ! Πάμε τώρα αμέσως.

ΛΑΓΟΣ: Πάμε αφού το θέλετε, αλλά εγώ θα σταθώ πίσω γιατί με έπιασε να τρώω ξένα καρότα!

ΣΚΗΝΗ 2η: (Το Λιοντάρι κοιμάται και πιο δίπλα η μαϊμού, που είναι ο γελωτοποιός του “παλατιού” κάνει την κοιμισμένη και κρυφογελάει. Μπαίνουν ο Αρκούδος με τον Ελέφанта και πιο πίσω κρύβεται ο Λαγός.)

ΑΡΚΟΥΔΟΣ: Βασιλιάαα, Ε Βασιλιά! Τα σέβη μας. Είναι ανάγκη να ξυπνήσεις.

ΛΙΟΝΤΑΡΙ: Τι πάθατε και με ξυπνάτε τέτοια ώρα. Πρέπει να είναι κάτι σοβαρό.

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ: Είναι σοβαρό. Η κουκουβάγια μια εβδομάδα τώρα μας ξυπνάει μέσα στα μεσάνυχτα. Κάτι πρέπει να γίνει. Το πρωί μας βρίσκει όλους κουρασμένους.

ΛΙΟΝΤΑΡΙ: Περίεργα πράγματα. Η κουκουβάγια χρόνια τώρα μένει ξύπνια το βράδυ και κουκουβαγίζει. Δεν ενόχλησε ποτέ κανένα! Πώς είναι δυνατόν; Αφού η φύση έτσι τα έχει κανονίσει. ΚΟΥΚΟΥΒΑΑΑΓΙΑΑΑΑ.

(Μπαίνει η κουκουβάγια)

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: Βασιλιά με φώναξεις; Έχω δουλειά στα δέντρα ακόμη. Ωχ! Γεια σας παιδιά; τι έγινε; Γιατί είμαστε όλοι εδώ;

ΛΙΟΝΤΑΡΙ: Τα ζώα εδώ παραπονιούνται ότι τα ξυπνάς με το κουκουβά σου. Μήπως έκανες φωνητική με το Αηδόνι και δυνάμωσες την ένταση;

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: Όχι βασιλιά. Δεν ξεκίνησα ακόμη τα μαθήματα. Δεν ξυπνάω εγώ τα άλλα ζώα. Αν είχαν τέτοιο πρόβλημα έπρεπε να μου το πουν.

ΛΑΓΟΣ: Εγώ προτείνω να την τιμωρήσουμε γιατί μας κουράζει.

ΑΡΚΟΥΔΟΣ: ΑΝ δεν το κάνεις εσύ, τότε γιατί ξυπνάμε;

ΛΙΟΝΤΑΡΙ: Λαγέ τότε θα πρέπει και εσύ να τιμωρηθείς που τρως ξένα καρότα. Κουκουβάγια μπορείς να απαντήσεις στον αρκούδο;

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: Ξέρω την απάντηση γιατί τα βλέπω όλα από ψηλά, αλλά δεν θα μαρτυρήσω κάτι. Αν ο ένοχος πιστεύει πως είναι σωστό να κρύβεται και να με κατηγορούν όλοι άδικα. Τότε κι εγώ θα δεχτώ την τιμωρία.

(Έρχεται η Μαϊμού θλιμμένη)

ΜΑΪΜΟΥ: Εγώ το έκανα. Τους γαργαλούσα τις πατούσες για να γελάσω. Ήθελα και να τους τιμωρήσω που μου έφαγαν ένα τσαμπί μπανάνες χωρίς να με ρωτήσουν. Η κουκουβάγια δεν φταίει. Ίσως το παράκανα αυτή τη φορά. Αλλά δεν ήταν σωστό που πήραν τις μπανάνες μου χωρίς να με ρωτήσουν.

ΛΙΟΝΤΑΡΙ: Μάλιστα όλα καλά λοιπόν. Συγγνώμη κουκουβάγια που σε ταλαιπωρήσαμε. Και όσο για εσάς θα ήταν καλύτερο αν από εδώ και πέρα σκέφτεστε περισσότερο ο ένας τον άλλο.

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ: Έχεις δίκιο βασιλιά! Πρέπει να μιλάμε για όσα μας στεναχωρούν.

ΜΑΪΜΟΥ: Και να ρωτάμε πριν πειράξουμε τα πράγματα του άλλου.

ΟΛΟΙ: Σύμφωνοι!

ΜΑΡΚΕΛΛΑ Α.Ζ.
(Για λογαριασμό του ΑνέλιξηBlog)